

## På cykeltur med Klub Odsherred den 3. juni 2022

Vores medlem Birgit Madsen har sendt nedenstående beretning fra cykelturen.

Turen begynder ved VisitOdsherred i Nykøbing og vi bliver kun 9 personer, hvoraf de 2 er guider, Johan fra Klub Odsherred og forhenværende turistchef Hans-Jørgen Olsen. Så det er den rene luksus.

Første stop er ved stenalderkysten, som lå lige før den lille bakke, som fører op til gågaden. For 14.500 år siden flyttede de første mennesker til Danmark. Det blev begyndelsen til stenalderen. Ved Grønnehave Skov ser vi stenalderkysten - med forhøjningen i terræn fra dengang - lidt tankevækkende.

Nu fortsætter vi til Annebergparken hvor Sindssygehospitalet, som det hed dengang, åbnede i 1915. I dag er det en blanding af private boliger, institutioner, virksomheder og private klinikker. Bakkegården er en institution som stadig eksisterer i dag. Det er en topsikret afdeling for unge kriminelle mellem 15-18 år.

Vi kikkede også på de *hjerneløses kirkegård*.

Der tog man hjernerne ud af de døde helt op til starten af 1980'erne, og hverken afdøde eller de pårørende vidste noget om det.

Hjernerne skulle bruges til forskning, og de er stadig opbevaret på Psykiatrisk Hospital Risskov i Århus. Og der står mere end 10.000 hjerner stadig i spande i kælderens. På daværende tidspunkt var det ikke ulovligt at inddrage hjernerne.

Det værste af det hele er - at ingen ved - om man har fundet ud af, hvorfor man bliver sindssyg oppe i hovedet. Så jeg kommenterede: Så er det jo resursespild....

Grønnegården blev solgt til Gitte Klausen og hendes mand i 2018 for et tocifret millionbeløb.

Den er på over 8000 m2 og er det største bygningskompleks i området.

I dag består Grønnegården af:

Administrationsbygning med værelser og en kirke til 120 personer

Værkstedbygning

Forsamlingsbygning

Festsalen

Plejerskebygning, hvor der i dag er tandlæge og laboratorium

Brandstation/sprøjtehuset

Maskinafdeling med kedelrum og vaskeri

Lægeboligerne, hvor der i dag er kontorer

Gitte har en særlig interesse for arkitektur af ældre bygninger, som for eksempel det fredede psykiatrihospital Annebergparken.

Claus Henriksen har åbnet ny restaurant MOTA i Forsamlingsbygningen sammen med Gitte Klausen.

Hun har selv snedkereret møblerne i sin egen værkstedbygning, og de er formet i facon, som passer til rummet.

Det er i sig selv en oplevelse at se, fortalte nogle af gæsterne på cykelturen.

De sagde også, at der var en fantastisk stilhed og ro over feltet og at maden var imponerende god.

Så det må vi prøve.



*Det er ikke kun denne bygning Gitte ejer, men også bygningerne omkring den store græsplæne. Et smukt sted, med borde og bænke og aktiviteter for børn, til fri afbenyttelse.*

Nu fortsætter cykelturen til Ulkerup Skov, hvor Johans hustru Susanne venter med lækker sandwich og dessert fra Det Vilde Køkken.

Vores cykler giver os tilladelse til at nyde den gode vin og øl, som følger med arrangementet. Ingen gik sultne fra bordet, og alle var glade.



Med de fyldte maver, er det såmænd passende med en længere cykeltur til Syvhøje, som Hans-Jørgen sagde. Desværre kan jeg ikke fortælle hvor vi har cyklet, fordi Hans-Jørgen *drillede* os med sine forskellige rundture ude i det åbne landskab.

Vi fik set cykelentusiasten Klaus Bondams hus udefra, hvor vi selv har besøgt hans orangeri, på en tidligere cykeltur. Der kom vi ind bagfra.

Det kunne være sjovt at se vores rute på kort.

Til sidst lykkedes det at finde Syvhøje, som er 6 gravhøje mellem Højby og Nykøbing.

Den syvende blev sløjftet i 1824, og selvfølgelig er det en landmand, som gjorde det.

De stammer fra ældre bronzealder ca. 500 år F.Kr. og er endnu ikke blevet udgravet. Faktisk ligger de smukt placeret tæt på hinanden med fin udsigt. Det må være de pårørendes fornøjelse.



Nu kan vi selv vælge om næste stop bliver Vandtårnet eller Næsholm Borgruin.

Fra 2013 følger Mogens og jeg med i genskabelsesprojektet af broen, og der er intet vand i søen.

Efter den 80 m lange bro blev bygget, blev søen langsomt fyldt op med vand fra de omkringliggende vandløb.

Og efter nogle få år, var der anlagt den skønneste sti hele søen rundt på 3,5 km.

Nygård Sø var oprindeligt en kunstig sø, som blev anlagt samtidig med voldstedet omkring år 1240.

I 1989 foretog man en udgravning af pælebroen, hvis stolper har været synlige, efter søen udtørrede i 1870. Og efter forskellige analyser, kunne man fastslå hvordan broen havde set ud. Broen har kostet over 2 millioner, som blev betalt af A.P. Møller Fonden. Egetræet til byggeriet kom fra skove i Odsherred. Det har vores badebro over Korevlerne i hvert tilfælde ikke kostet.



Nu slutter min næsten 60 km cykeltur (jeg har cyklet hjemmefra) og jeg tager afsked med holdet, som cykler nordpå, og jeg må vente på toget.....til Højby

