

Lørdag den 29. juni havde Klub Odsherred arrangeret en oplevelse for medlemmerne med besøg hos kunstner og keramiker Bodil Manz. Vi var en gruppe på 20, hvilket var tilpasset til rundvisningen i værkstedet, så alle både kunne høre Bodils præsentation af stedet og fremstilling af de fine keramiske arbejder, - herunder ikke mindst de kendte tyndvæggede emner i støbt porcelæn.

Bodil bor og arbejder på den tidligere Gl. Starreklinte Skole, som hun købte sammen med sin elskede mand, keramiker Richard Manz. Skolen bestod af 2 bygninger, - den oprindelige skolebygning med klasselokale og bolig for skolelederen samt en nyere bygning med to undervisningslokaler tegnet i 1920'erne af arkitekten Ivar Bentsen, født og opvokset i Vallekilde.

Efter Bodils introduktion af stedet - ledsaget af "Sol over Starreklinte" - fik vi en grundig gennemgang af den smukke værkstedsbygning med arbejdsborde, drejebænke og ovne i stueetagen samt atelier, depot og udstilling i tagetagen. Cylinderformede emner - små som store støbt i papirtyndt, hvidt porcelæn - var alle sublimt dekoreret, ofte både indvendigt og udvendigt med afmålte mønstre i forskellige former og farver. Væggene er så tynde, at dagslyset ophæver tyngdekraften, så dekorationer på begge sider kan ses på én gang.



Efter besøget i værkstedsbygningen og fabrikken, hvor der kan arbejdes med større emner, var der indlagt en pause udenfor i haven omkring stuehuset og orangeriet. Havens rumforløb formes af træer og buske i mange størrelser og arter som giver en afvekslende oplevelse. Som "krydderi i gryderetten" er plantet forskellige, gamle danske buskroser fra planteskolen i Løve ved Høng.

Beværtningen bestod af lækre sager afhentet som "Takeaway", - skabt af køkkenet i Havnsø Fisk. Første servering var en sandwich af nybagte ciabattabrød med hjemmelavede delikatesser fra havet og anden servering var laks med krydderier, salat, brød og smør. Det kan anbefales alle at besøge stedet, hvor de dygtige kokke, Louise og Tue, tryller. Havnsø Fisk er ikke baseret som et Takeaway-sted, men er en kombination af en fiskebutik med lækre sager samt en skøn restaurant placeret lige midt på havnen med udsigt til Nekselø, Bjergene og Sejerøbugten. Også med udendørs servering.



Alle vores gæster så ud til at nyde de 4 timer, som den samlede oplevelse varede. Vi fik i hvert fald mange roser for både kunstopplevelsen ved Bodil Manz og hendes skønne Sted på Jorden. Bodil havde som eksklusiv gave til gæsterne lagt den store bog om Richard Manz frem på kontoret sammen med det helt nye katalog til hendes udstilling med titlen "Thin as Paper" her i foråret på Gallerie MøllerWith i Bredgade. En fin sommergestus, som glædede gæsterne.

Klub Odsherred sætter pris på deltagernes levende interesse for oplevelsen samt de efterfølgende takkehilsner fra flere af deltagerne.

